



Linksboven Stacey Coylie, een van de oprichters van de Cowboy Church. In 2007 begon de kerk met een handjevol mensen. In vier jaar tijd steeg het ledental naar zestienhonderd.

Ook in Waxahachie

Waar vind ik een Cowboy Church?

• **De Bar None Cowboy Church in Tatum** (9162 Hwy 43E) Texas, is een authentieke lokale Cowboy Church, zonder toeristisch oogmerk. Bent u niet in de gelegenheid om de reis naar Texas te maken, dan kunt u op de website van de Bar None Cowboy Church één van de vele diensten op video bekijken (www.barnonecowboychurch.org).

• De kerk in Tatum staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van de **American Fellowship of Cowboy Churches (AFCC)**. Een Cowboy Church is niet gebonden aan een kerkgenootschap. Voor 1980 waren er vijf in Texas, nu zijn dat er meer dan 200 en naar schatting 750 in heel Amerika, zelfs in Florida.

• Op de site van de AFCC zijn honderden aangesloten kerken te vinden, ook buiten Texas. (www.americanfcc.org)

• De eerste en bekendste, maar wellicht meer toeristische Cowboy Church, is die in **Waxahachie** (ten zuiden van Dallas).

• Een andere mogelijkheid is het **Cowboy Church Network of North America** te raadplegen (www.cowboyccn.org). Deze organisatie heeft leden in Colorado, Florida, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, North Carolina, Ohio, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Georgia, Wyoming, en ook in Alberta (Canada).

Rodeo

Er zijn talloze professionele rodeos in Amerika, maar het is lastig er een te vinden waar geen toeristen komen. We vonden er eentje in Longview (Oost-Texas) met deelnemers uit vele staten (zie site: Professional Rodeo Cowboys Association). U kunt **wild bareback riding, saddle bronco riding, steer wrestling, tie roping and barrel racing** zien. Er gaat wel eens iets mis. Op You tube (Judy Lohman) kunt u zien hoe een cowboy achter een losgebroken kalf aanrent of hoe kinderen (met helm op) alvast op een schaap oefenen.

Judy Lohman

In 2011 verscheepte het schrijversechtpaar Judy Lohman (Junte en Diety Lohman) een omgebouwde vrachtwagen vanuit Antwerpen naar Amerika. Ze maakten een reis van zeven maanden door dertig staten en het oostelijk deel van Canada. Dit artikel is gebaseerd op informatie uit hun reisboek 'How did you find us?' Het multimediale boek bevat reisverhalen, reistips en adviezen en is te bestellen via bol.com, ebook.nl of amazon.com. Met doorlinks naar achterliggende internetsites en You Tube video's. www.judylohman.nl